



«Περιβάλλον – Ενεργειακή Επανάσταση- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

Σύνθημά μας:

Άλλαξε συνήθεια-Δώσε μια υπόσχεση-Δράση ενάντια στην κλιματική
αλλαγή-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας



Περίοδος 2010

Δράση πριν την 1^η Τηλεδιάσκεψη

Δημιουργία Κάρτας προς τον Πρωθυπουργό.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων **WWF** και **GREENPEACE** "Μαζί για το κλίμα", η οποία σχετίζεται με τη **Συνδιάσκεψη Κορυφής για την Κλιματική Αλλαγή**, οι μαθητές του Στ1 Δημοτικού της Λεοντείου δημιούργησαν και έστειλαν κάρτες προς τον πρωθυπουργό.

Στην **Κοπεγχάγη** οι ηγέτες από ολόκληρο τον πλανήτη στις 7-18 Δεκεμβρίου 2009 διαπραγματεύτηκαν κάτι περισσότερο από μία συνθήκη, εργάστηκαν για τη σωτηρία του πλανήτη και την επιβίωση εκατοντάδων εκατομμυρίων συνανθρώπων μας.

Η WWF και GREENPEACE πραγματοποίησαν μία εκστρατεία ενημέρωσης γι' αυτή τη σημαντική συνδιάσκεψη δημιουργώντας και ένα ιστότοπο ενημέρωσης:

<http://www.mazigmatoklima.gr>.

Η παρότρυνση των δύο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων ήταν:

“Φτιάξτε και στείλτε τη δική σας κάρτα στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας!

για τη Συνδιάσκεψη Κορυφής για την Κλιματική Αλλαγή που θα γίνει στην Κοπεγχάγη 7-18 Δεκεμβρίου 2009”.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα δημιούργησαν τις δικές τους κάρτες και τις απέστειλαν.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ενδεικτικά κάρτες. Περισσότερες μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση : http://www.filvis.net/web-odysseas-2010/odysseas_2010.html



GREENPEACE

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Φτιάξτε και στείλτε τη δική σας κάρτα στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας!

για τη Συνδιάσκεψη Κορυφής για την Κλιματική Αλλαγή που θα γίνει στην Κοπεγχάγη 7-18 Δεκεμβρίου 2009

Αγαπητέ κ. Πρωθυπουργέ της χώρας μας...

Ξέρω ότι το κλίμα της Γης κινδυνεύει. Ουδέν, ποσόν, θέλω από τηλέφωνο να σου μιλήσω. Ξέρω για τους κινδύνους, τις πλημμύρες, τους σεισμούς που λύνονται... Παλλί, να δεις, και πόσοι σε φέρνουν κίνδυνους να φέρουν σε αυτό τους. Κινδυνεύουν να καταλήξουν σφάλματα γιατί το κλίμα ή η υδρία τους κινδυνεύει από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή τους ανεμοστρόβιλους ή άλλα σκληρά κλιματικά φαινόμενα. Δεν θέλω να τους αφήσει από σκεπτική κρίση. Και οι σκεπτικές κρίσεις οι βέρν: σκεπτικό, δημόσιο, λήθημας... Είναι κέρτανα σε αυτό που της. Που σε βήματα και σε κέρτα και ο άνδρασε γίνεται πλοίο και άνδρασε που αυτός σε Γη μας σε μια κούρτα. Σε σε χάρτη για να δεις ότι σε βέρν σε. Και ως γράφω να είσαι αυστηρότερος και ελαίσ στην Κοπεγχάγη της Δανίας στις 7 Δεκεμβρίου. Να αυστηρότερος με τους άλλους αρνητικούς κρατούν και να είσαι σε δικαίωτα μέτρα που κερτίζεις για την αντιμετώπιση του σφάλματος. Ας είναι δικαίο. Δεν σκεπτικό. Εγώ με σε κέρτα μου δε κέρτα στην τηλεόραση από το stand by και δε κέρτα μικρότερος και δε σκεπτικό με σφάλμα σε σφάλμα (όταν κερτίζεις σφάλμας σου Όμο μου, ως σε σε σε σκεπτικό σου ζωνάν σου Άρη που μένω δικό μου. Δεν είπασε φίλο από τον σκεπτικό. Να φορητότερος σε μικρότερος σφάλμα. Σκεπτικό. Απλ, και από σε βέρν.) Πουτά και από σε, σκεπτικό κ. Πρωθυπουργέ, ως σκεπτικό να κερτίζεις μικρότερος από στην Κοπεγχάγη!

Ονόμας σου,
Σέλλος
4 ετών



Η σειρά σας παιδιά!
Κάπως έτσι ή όπως αλλιώς θέλετε παιδιά εκφραστείτε! Γράψτε μια κάρτα στον Πρωθυπουργό της χώρας μας για να λάβει μέρος στην κρίσιμη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή που θα γίνει στην Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο. Δεν έχουμε χρόνο. Οι ηγέτες πρέπει να λάβουν μέτρα **ΑΜΕΣΑ!**

- Βήμα 1^ο:** Διπλώστε ένα χαρτί σε σχήμα κάρτας
- Βήμα 2^ο:** Στο εξώφυλλο ζωγραφίστε ή κάντε ένα κολλάζ σχετικό με το θέμα μας: κλιματική αλλαγή και Συνδιάσκεψη ηγετών στην Κοπεγχάγη.
- Βήμα 3^ο:** Γράψτε μέσα στην κάρτα το μήνυμά σας στον Πρωθυπουργό. Όπως θέλετε. Ελεύθερα. Μην νοιαστείτε για ορθογραφία, γραμματική και συντακτικό.
- Βήμα 4^ο:** Στείλτε την κάρτα σας **ΩΣ ΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ** στο WWF Ελλάς, Φιλελλήνων 26, 105 58 Αθήνα. Το WWF Ελλάς και η Greenpeace θα συγκεντρώσουν τις κάρτες όλων των παιδιών, θα τις εκθέσουν και θα τις στείλουν, μετά στον Πρωθυπουργό μαζί με τις υπογραφές των μεγάλων που θα στείλουν κι εκείνοι το δικό τους μήνυμα.

Ακόμη κάθεστε; Ξεσηκώστε την τάξη σας, το σχολείο, τους φίλους.
Να συγκεντρώσουμε πάρα πολλές κάρτες. Να δείξουμε σε όλους τους ηγέτες ότι το κλίμα μας νοιάζει!



Σεβαστέ κ. Πρωθυπουργέ της χώρας μας,

Θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής εάν οι σπουδαίες σας απασχολήσεις, σας επέτρεπαν να διαβάσετε, μερικές σκέψεις μου για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, αφού οι Δασκάλοί μας, μας έδωσαν την ευκαιρία να τις απευθύνουμε σε εσάς.

Εσείς το έχετε διακηρύξει και θέλετε να γίνει πραγματικότητα, ότι όλοι έχουμε το δικαίωμα να ζούμε σε ένα υγιές και καθαρό περιβάλλον.

Ακούω συχνά και ενημέρωνομαι για τη κλιματική αλλαγή. Προσπαθώ με τις μικρές γνώσεις και πράξεις μου να αλλάξω το κλίμα, όπως: να χαλάω λίγο νερό (το αναγκάζω), να μην αφήνω τα φώτα, το ραδιόφωνο και τις τηλεοράσεις ανοιχτά παύς και να μην χαλάω πολύ χαρτί. Σε κάποιον άλλο, μεγάλο ή μικρό, αυτό μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, όμως, αν όλοι κάνουμε το ίδιο, φροντίζουμε δηλαδή για το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή θα ήταν διαφορετική.

Το σχολείο μου, μέσα από τηλεδιασκέψεις