

Συνάντηση μαθητών της Στ1' τάξης του Λεοντείου με μαθητές του Δημοτικού της Στ' τάξης του Ναυστάθμου Σούδας, στην Αθήνα.

Την Παρασκευή 18 Απριλίου επισκέφθηκαν το σχολείο μας οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δημοτικού Ναυστάθμου Σούδας. Η επίσκεψη αυτή ήταν **η πρώτη επίσκεψη** που έγινε στα πλαίσια του προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ».

Οι μαθητές και οι μαθήτριες και των δύο σχολείων συνεργάζονται **μέσω Τηλεδιάσκεψης** για να ολοκληρώσουν το project που έχουν αναλάβει με θέμα: **«Περιβάλλον – Κλιματικές Αλλαγές», «Ο κόσμος μας είναι στα χέρια μας, ας τον φροντίσουμε»!**

Τα παιδιά της Αθήνας υποδέχτηκαν τα παιδιά της Κρήτης μέσα στην αίθουσά τους, την οποία είχαν στολίσει με διάφορες ζωγραφιές και με έργα από πλαστελίνη, όπου απεικονίζονταν η «ένωση» της Αθήνας με την Κρήτη, θέλοντας να δείξουν ότι η απόσταση που τις χωρίζει έχει εκμηδενιστεί, λόγω των νέων τεχνολογιών.

Υπήρχε κέρασμα με γλυκά, αλλά επιπλέον τα παιδιά της Αθήνας έδωσαν ως δώρο ένα μπλουζάκι με λογότυπο, ως ενθύμιο αυτής της συνάντησης.

Ο διευθυντής του Σχολείου του Ναυστάθμου έδωσε θυρεό στο διευθυντή της Λεοντείου.

Υπήρξε αρκετός ενθουσιασμός αλλά και επιφυλακτικότητα για τα παιδιά τα οποία βρέθηκαν για **πρώτη φορά πρόσωπο με πρόσωπο** ύστερα από δυο χρόνια συνεργασίας μέσω τηλεδιάσκεψης. Ένας μαθητής του Λεοντείου έδωσε ένα «γράμμα» σε μαθητή του Ναυστάθμου, όπου έγραφε τις σκέψεις του για όλα αυτά που πραγματοποιούνται και στα δυο σχολεία.

Αντάλλαξαν απόψεις, συνομίλησαν, γέλασαν, έβγαλαν φωτογραφίες με τους «συμμαθητές» και τους δασκάλους τους και στη συνέχεια έπαιξαν ποδόσφαιρο στο γήπεδο του σχολείου.

Αποχαιρετίστηκαν με την ελπίδα ότι κάποτε θα ξανασυναντηθούν και με την ευχή τα παιδιά της Λεοντείου να πάνε στην Κρήτη.